

I Januar fik I en beskrivelse af, hvad Bente Pihl går og laver, som relationsmedarbejder. Her kommer et skriv fra Anna – Ungdomsmedarbejderen

Kære Bethlehem

Hermed et lille indblik i, hvad jeg laver som børne- og ungdomsmedarbejder i Bethlehemskirken:

- Kirke for juniorerne
- Børnekirkespecial med børneteamet og Josephine
- BeTween
- InLoco

Kirke for juniorerne

Under gudstjenesten holder vi kirke for børnene i kælderens i menighedshuset – efter 1.salme. Ofte starter vi alle børn sammen med “Engang var der en mand...” og en sang, før juniorerne går ind i det ene lokale og de yngre børn bliver i det andet. Når jeg har kirke med juniorerne, har jeg en fortælling eller samtale til juniorerne og en eller flere aktiviteter, der passer til emnet. “Samtale”, fordi jeg prøver at inddrage juniorerne og stille dem spørgsmål undervejs. Vi plejer også at bede og synge sammen, hvor jeg spiller klaver til.

Jeg tager som regel udgangspunkt i en af søndagens tekster, fordi jeg gerne vil give juniorerne anledning til at tale videre med deres forældre efter gudstjenesten.

En af de mest spændende udfordringer ved at lave kirke for juniorerne er, at man aldrig ved, hvor mange børn, der kommer. Det kræver ofte fleksibilitet, og at man har forberedt en plan B.

Nogle gange har jeg alle børnene, både store og små, selv. Engang, hvor jeg skulle have alle børnene, hørte vi om den 12-årige Jesus, der var i templet, mens Maria og Josef ledte efter ham. Så var vi alle sammen ude at “lede efter Jesus”, og da alle børn havde fundet Jesus, byggede vi templet i LEGO, som det måske har set ud. Her var de ældste børn rigtig gode til at hjælpe de små. Det er en gave at se, at børnene i kirken har det så godt sammen.

Børneteams arbejde - børnekirkespecial og familiegudstjenester

Josephine og jeg er enormt heldige, for vi har et fantastisk børneteamt, som vi planlægger børnekirkespecial og familiegudstjenester med. Børnekirkespecial er børn (nogle af os ældre end andre), der laver gudstjeneste for børn. Her bliver hele gudstjenesten bygget op på børns præmisser.

Når vi mødes til planlægningsmøder, starter vi helt fra bunden, men til sidst når vi i mål med noget rigtig godt, så vi hver især kan gå hjem og forberede vores opgaver til søndagen. Jeg står ofte for lovsangen med børnene. Én af de bedste opgaver man kan have, når man som musikvidenskabsstuderende også arbejder med forkyndelse for børn og unge.

Det er altid en skøn oplevelse at være til børnekirkespecial og mærke, hvordan både vi selv og børnene er i et rum, hvor vi mærker fællesskabet med Jesus og bliver fyldt åndeligt op.

BeTween

BeTween laver jeg sammen med Martin 1 fredag om måneden. Vi har ofte fået hjælp fra Kristoffer eller Mads. Vi starter med at lave mad og spise aftensmad sammen, herefter laver vi forskellige (ofte fysiske og vilde) aktiviteter over et tema, og til sidst har vi en andagt i kirkerummet med udgangspunkt i det tema, som også har været omdrejningspunkt for aktiviteterne i løbet af aftenen. Slutter med at synge og bede sammen.

Nogle gange er BeTween-aftenerne blevet til BeTween-overnatninger i skoven eller kirkerummet. Når vi er i skoven opstår der altid en god mulighed for at komme ned i gear rundt om bålet efter de vilde aktiviteter, og vi møder Gud på en anden måde end i kirkerummet. Sidst men ikke mindst (måske særligt hvis I spørger juniorerne) spiser vi også slik, for det er jo fredag;-)

InLoco

I Bethlehem har vi også en ungdomsgruppe, InLoco, som jeg også har ansvaret for sammen med Martin. Nogle gange har jeg aftenerne med InLoco alene og andre gange sammen med Martin. Vi starter med fællesspisning, og bagefter taler vi sammen, synger og beder. Jeg har nogle gange et bibelstudieoplæg med, og nogle gange har Martin holdt et oplæg. Derudover har vi også set nogle af videoerne fra Lad os tale om tro og derefter talt om de spørgsmål, der knytter sig til videoerne.

De unge fra InLoco er utrolig søde og omsorgsfulde, og jeg nyder at dele tro og liv med dem og lære Jesus bedre at kende i fællesskab med dem, f.eks. igennem bibelstudie, bøn og lovsang.

Jeg er virkelig glad for mit arbejde i Bethlehemskirken med jeres skønne børn og mit samarbejde med både Martin og Josephine. Udover mit arbejde i kirken, nyder jeg også at kunne hjælpe frivilligt med lovsang ved siden af (ofte på violin), f.eks. til lovsangsaften i kirken eller til Åben Himmel.

Vi ses i Bethlehem!

Kærlig hilsen

Anna Vallentin Møller,

Børne- og ungdomsmedarbejder.