

Bolines arbejde i Bethlehemskirken

Boline er kommet i kirken sammen med sin mand og børn i rigtig, rigtig mange år, og har gennem årene tjent med sin musik og sang både frivilligt og lønnet. Her beskriver hun, hvad hun har gang i for nuværende:

Jeg har 3 mindre jobs, som er knyttet til Bethlehemskirken – og som jeg sætter utrolig stor pris på!

Højmessekoeret

Søndag efter søndag har jeg stået oppe ved orglet eller nede ved klaveret og haft det privilegium at få lov til at skabe den skønneste kirkemusik sammen med mange dygtige sangere, organister og kirkemusikere gennem de sidste 15 år eller mere. Kormusikken er med til at skabe en særlig ramme om gudstjenesten – gennem liturgi, meditativ tilbedelse, lovsang, fortolkning af bibeltekster og fordybelse – og for mig tilføjer musikken en ekstra dimension, hvor vi er sammen om noget, der er større end os, og hvor Gud møder os. Jeg elsker at blive udfordret musikalsk og nyder variationen fra rytmiske gospelballader over russiske kerubhymner til helt nye kompositioner. Inden en gudstjeneste løber jeg programmet igennem og øver mig på mine stemme (som er sopranen), hvis det er ukendte satser. Vi mødes normalt en halv time før gudstjenestens start og øver det flerstemmige igennem – og hvis vi er heldige, får vi tiltusket os en kande kaffe til at tage med op – det smører stemmen så godt ☺

Babysalmesang

Siden efteråret 2019 har jeg haft babysalmesangshold i Bethlehemskirken. I begyndelsen var Josephine min trofaste medvært, senere var Bodil Sommer frivillig kaffetante, men de senere år har jeg selv stået for både indhold og efterfølgende hygge.

Først er der et program i kirken på en lille time med forskellige salmer tilsat fagter, dansetrin og forskellige rekvisitter som tørklæder, rasleæg og sæbebobler. Jeg begynder altid med at synge børnenes navne i en velkomstsang, jeg har lavet – og jeg slutter hver gang med at spille og synge velsignelsen 'Må din vej gå dig i møde', mens babyerne sidder på klaveret og mærker vibrationerne og ser på mig ☺ Det er meget vigtigt for mig, at musikken, salmerne og kirkerummet får lov til at åbne hjerterne for det, der er større end os, uden at forstyrre det med en masse ord. Jeg oplever, at Gud er os nær! Den anden dag så jeg en lille dreng komme gående på Åboulevarden sammen med sin bedstemor. De kendte ikke mig, men jeg kunne genkende Herman, for han blev altid så rørt, når vi sang 'Må din vej gå dig i møde' og fik tårer i øjnene. Flere forældre fortæller mig, at de synger nogle af salmerne derhjemme, for det beroliger børnene.

Efter selve babysalmesangen rykker vi over i menighedshuset, hvor vi drikker kaffe og spiser en chokoladecroissant, mens vi taler om stort og småt. Der er et særligt fællesskab, hvor stort og småt bliver vendt. Der er mange bekymringer, når man har fået et lille nyt familiemedlem, og det er godt at møde andre, der også har haft søvnløse nætter eller gode erfaringer med en ny type bablymos. Den første tirsdag i måneden holder mandegruppen til i menighedshuset, så dér bliver vi i kirken og begynder med kaffen ;-))

Antallet af deltagere har svinget meget, men der er hele tiden kommet nye til. En enkelt gang kom der ingen – til gengæld dukkede en flygtningefamilie tilfældigt op, så vi sang lidt for dem. Andre gange har mødregrupper været på besøg, så vi har været oppe over 20 voksne + babyer.

Jeg tror, at jeg har mødt flere hundrede deltagere gennem årene. Nogle kommer trofast igennem et halvt eller helt år, andre kommer færre gange. Der er mødre, der vender tilbage med andet eller tredje barn – og efterhånden er der rigtig mange fædre, der overtager barslen og pladsen på babysalmesangsholdet. Der er forældre fra kirken og venner af kirken – og der er rigtig mange fra lokalområdet. Mange giver udtryk for, at de er glade for at komme til babysalmesang i Bethlehemskirken. En far fortalte, at han havde prøvet babysalmesang i mange forskellige kirker, men at det var bedst i Bethlehemskirken. En anden har givet udtryk for, at weekenden godt kunne blive lidt lang, fordi de glædede sig sådan til, at det blev tirsdag, hvor de kunne komme afsted til babysalmesang. Der var også én, der takkede mig for at vise, at kirken var mere end gudstjenester om søndagen. Og så var der en mor, der meldte afbud, fordi hendes mand havde fri, og "han satte ikke sine ben i en kirke"... han endte dog med at komme med – og var efterfølgende med flere gange ☺

Jeg er taknemmelig for at få lov til at følge så mange familier og deres små børn, at kunne være et lyttende øre og få lov til at så nogle små frø.

Hver uge bruger jeg tid på at sende påmindelses-sms'er ud til alle på holdet og har på denne måde en tæt kontakt, hvor jeg også ved, hvis nogle er syge, har haft en hård nat eller nyder barslen på diverse rejser. Det er et meget givende arbejde ☺

Børnekor

På andet år har jeg et børnekor, som jeg er rigtig glad for at lede. Der er 6 piger fra lokalområdet, der kommer trofast hver tirsdag og deltager i familie- og spaghettigudstjenester i løbet af året. De er glade for at synge og bliver hele tiden dygtigere. De er også meget glade for at optræde til gudstjenesterne – og hver gang kommer deres familier trofast til arrangementerne. Der er også af og til familier, der kommer, fordi de kender kirken fra babysalmesang.

Jeg er meget taknemmelig for mit arbejde i kirken – at jeg får lov til at arbejde med musik, at jeg møder så mange dejlige mennesker og er med til at gøre kirken til et sted, hvor mange har lyst til at komme!